

Ondankbare grond. Een boerenepos

Het boek 'Ondankbare grond. Een boerenepos' van Leo Salemink & Theo Salemink is tijdens de presentatie te koop en kost slechts 19,95 euro: 312 bladzijden, harde kaft en veel illustraties.

Het boek is ook te bestellen bij:

Uitgeverij Fagus,
Kruisdijk 14b, 7122 Aalten.
Tel. 0543-466342.
www.fagus-uitgeverij.nl
E-Mail: info@fagus-uitgeverij.nl

Contact

Theo Salemink: salemink@planet.nl
Leo Salemink: leo.salemink@hetnet.nl



FAGUS

LEO SALEMINK &
THEO SALEMINK

Uitnodiging

15 november 2014 Doetinchem



ONDANKBARE GROND

een boerenepos

Een bijzondere gebeurtenis. Op 15 november van dit najaar 2014, 's middags om 15.00 uur, wordt in 't Brewinc te Doetinchem, vlak bij de molen, een boek gepresenteerd. Een boek over boeren. Dat is ongewoon in deze moderne tijd. Wie heeft er nog interesse in boeren? En nog wel boeren op de grens van Achterhoek en Liemers, op de zandgronden die vroeger als 'ondankbare grond' aangeduid werden. Maar nu toch een boek over die boeren, pachtboeren, in het licht van tien generaties Salemink. Geen romantisch boek, in de trant van: te midden van de eindeloze bossen en heidevelden zou de boer met zijn gezin leven in harmonie met de natuur. Het boek is eerder een realistische geschiedenis. Smalle marges, schrale grond, de koeien moeten wel gemolken worden, vallen en opnieuw beginnen.

Dit boek is het resultaat van een bijzonder project. Een zoektocht van drie jaar in archieven, maar ook ontmoetingen met oude mensen, interviews, zoeken naar foto's en herinneringen. Het project en het boek draagt de titel Ondankbare grond. Een boerenepos. Twee broers, geboren in Didam en opgegroeid in Gaanderen, historici van professie, Leo en Theo Salemink, volgden de lotgevallen van het geslacht Salemink sinds 1600 in een 'vergeten driehoek' van Nederland. Een gebied met zandgronden, doorsneden door de Oude IJssel, met plaatsen als: Sinderen, Silvolde, Terborg, Etten, Ulft, Gendringen, Netterden, Varsselder, met een kleine uitstap naar Isselburg en Bocholt over de grens in wat tegenwoordig Duitsland heet, maar lang Pruisen was. En ook nog naar Didam 'over de bergen' en Gaanderen.

Grote en kleine geschiedenissen raken vermengd. Oorlogen en de dood van kinderen. Napoleon en Derck Salemink als dragonder in Berlijn. Landbouwcrisis en faillissement. Kunstmest en grote katholieke gezinnen. Tien generaties trekken door de tijd. Kortom, ook deze geschiedenis verdient een epos. De presentatie op 15 november in 't Brewinc wordt een speciale gebeurtenis. De moeite waard om te komen. Vrije toegang. Aanmelden niet verplicht.

Boekpresentatie in Doetinchem

15.00 uur Opening

15.05 uur Uitgever Fagus presenteert
Hans de Beukelaer

Fragment uit het boek (1)

15.20 uur Geschiedenis voorbij de Randstad
Leo Salemink

Fragment uit het boek (2)

Muziek: Achterhoekse blues
Jan Hertman

Fragment uit het boek (3)

16.00 uur Meer Maria dan Marx. Over Mina Salemink-Scholten
Theo Salemink

Fragment uit het boek (4)

17.00 uur Slot

Na afloop een drankje.

Plaats: 't Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem.

Tijdstip: 15 november 2014, 15.00-17.00 uur.

[Voor informatie over het boek, zie achterzijde]